



### Mother's Day Competition

Well done to all our students who took part in the Mother's Day Writing and Drawing Competitions. The drawings and pieces of writing were, as always, absolutely wonderful. Our winners this year were:



Ευσταθία Κουρούπη - Νηπιαγωγείο



Μανώλης Ζερβάς - Α' Δημοτικού



Κωνσταντίνος Πάππας - Α' Δημοτικού



Σταυρούλα Γυφτάκη - Β' Δημοτικού

### Χρόνια Πολλά Μαμά

Αγαπημένη μου μαμά, Χρόνια Πολλά!  
Είσαι η καλύτερη μητέρα του κόσμου.  
Είμαι τυχερή που σ' έχω γιατί πάντα είσαι κοντά μου  
όταν σε χρειάζομαι.  
Σ' ευχαριστώ για τα νόστιμα φαγητά που φτιάχνεις  
για μένα και τον αδερφό μου.  
Μας πηγαίνεις στο σχολείο και μας προσέχεις.  
Σ' αγαπάμε πολύ για όλα που μας κάνεις.

### Ελένη Τσιρογιάννη Γ' Δημοτικού

#### Σ' αγαπώ πολύ πολύ

Μανούλα μου γλυκιά,  
Σ' αγαπώ πολύ πολύ πολύ,  
Σ' ευχαριστώ για όσα που κάνεις για εμένα,  
Τι θα έκανα χωρίς εσένα;

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου,  
Μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου.

Αυτά που μου κάνεις είναι όνειρο,  
Σε έχω κρυμμένη στο δικό μου μυαλό,  
Την ευχή σου θέλω να έχω σαν φυλαχτό.

Κάθε γλυκό σου φιλάκι και χάδι,  
Θέλω και αυτό να είναι φυλαχτό.

Είσαι ευλογία από το Θεό,  
Για αυτό πάντα θα σε αγαπώ,  
Κρυφό μου φυλαχτό!

### **Λυδία Βουδούρη** **Δ' Δημοτικού**

#### **Η Μητέρα μου**

Πρωί, πρωί που τραγουδάνε τα πουλάκια,  
Με χαρά μου ανοίγω τα ματάκια,  
Και βλέπω χαμογελαστή την όμορφη μητέρα,  
Να με τραγουδάει «Γεια σου και καλή ημέρα!».

Τις ώρες τις περνάμε με αγάπη και χαρά μαζί,  
Στο δρόμο, στο γήπεδο, στο αυτοκίνητο μαζί.  
Σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ,  
Για το νόστιμο, ωραίο και ελληνικό φαγητό.

Μαμά, σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά,  
Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ και πάντα με χαρά.  
Σου εύχομαι Χρόνια Πολλά με πολλά φιλιά,  
Αγάπη και χαρά...και να μου φτιάχνεις πολλά γλυκά!

### **Σταύρος Σωτηρόπουλος** **Ε' Δημοτικού**

#### **Η γλυκιά μου μαμά**

Μαμά μου γλυκιά, που αγαπάω  
με όλη μου την καρδιά.  
Τα πάντα μου θυμίζουν εσένα.  
Τα μαλλιά σου που φέγγουν σαν όμορφη δροσιά,  
Η ωραία σου ευωδιά που είσαι μάνα σαν καμιά,  
Μου θυμίζεις την Πρωτομαγιά, λουλούδια ωραία,  
όμορφα και δροσιά.  
Το φαγητό που φτιάχνεις πω πω πω!  
Η μυρουδιά σαν πέντε αστέρων φαγητό.  
Στο στόμα μου λιώνει.

Τι μητέρα που έχω εγώ!  
Αν ήξερες το πόσο σ' αγαπώ!

### **Νικολάκης Σίνης** **Ε' Δημοτικού**

#### **Ομορφούλα**

Η μαμά μου είναι μια ομορφούλα.  
Έχει την πιο όμορφη και ευγενέστερη καρδιά.  
Σαν κερύ ανάβει χιλιάδες καρδιές.  
Η καρδιά της χωράει χιλιάδες, όμως, φροντίζει για  
εμένα, τον αδερφό και τον μπαμπά.

Πάντα ξέρει τι χρειάζομαι και το παίρνει. Τρέχει στο  
Kmart και το αγοράζει.  
Αν ο αδερφός μου θέλει τσάντα Gucci ή Nike, θα του  
την πάρει.  
Με ρωτάει κάθε μέρα αν είμαι εντάξει.  
Με βοηθάει με τις εργασίες και ο μπαμπάς ξαπλώνει  
στο κρεβάτι.  
Η μαμά μου με κοιτάζει στα μάτια και ποτέ δεν λέει  
ψέματα.  
Μαγειρεύει το καλύτερο φαγητό και είναι τόσο  
νόστιμο.  
Πληρώνει να πάω στο σχολείο μου και στην Αμερική.  
Αγαπώ την μαμά μου μέχρι τον γαλαξία και πίσω!

### **Αναστασία Ρούμπου** **ΣΤ' Δημοτικού**

#### **Για τη γιορτή της μητέρας**

Από την ώρα που θα ανοίξω τα μάτια μου αρχίζει η  
φωνή!  
Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πάρε αυτό, δώσε εκείνο και  
για να καταλάβετε, τη φωνή της, την ακούνε στην  
γειτονιά. Η γκρίνια της δεν υποφέρεται. Η φωνή της  
είναι στα αυτιά μου κάθε ημέρα. «Επαμεινώντα τι  
κάνεις; Πού είσαι;» Καταλαβαίνετε τι περνάω;  
Αχ, είναι και το άλλο που με τρελαίνει. «Διάβασες;  
Έγραψες; Έκανες τις εργασίες σου; Την ορθογραφία  
σου;»  
Όλα αυτά είναι λίγα από αυτά που περνάω. Έχω  
πολλά να γράψω.  
Γλυκιά μου μανούλα. Παρόλα αυτά, είσαι το Α και το  
Ω για εμένα. Και σε αγαπώ και σε ευχαριστώ που σε  
έχω πάντα δίπλα μου.

### **Επαμεινώντας Μπαλάσκας** **Α' Γυμνασίου**

#### **Η μητέρα μου**

Η μητέρα μου είναι κάποιος που προσέχει εμένα.  
Ξέρει όταν είμαι ευτυχισμένη και όταν είμαι  
δυστυχισμένη.  
Κάθε φορά φτιάχνει φαγητό για εμένα και με  
βοηθάει όταν την χρειάζομαι.  
Ευχαριστώ για όλα που κάνεις για εμένα. Σε αγαπώ  
πολύ!  
Ξέρω κάνεις δουλειά κάθε μέρα και θέλω να σου πω

Χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας.

### **Γιάννα HAGGAR** **Α' Γυμνασίου**

## Μητέρα

Αγαπημένη μου μαμά,  
Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά,  
Για όλα όσα κάνεις,  
Τα κάνεις με αγάπη. Είσαι ιδιαίτερη.  
Η μία και μοναδική μου.  
Με βοηθάς κάθε μέρα και με φιλάς κάθε βράδυ.  
Κάνεις τόσα πολλά για μένα.  
Έχουμε τόσες πολλές ευχάριστες αναμνήσεις  
και αγαπώ το κάθε λεπτό που είμαι μαζί σου.  
Με όλη μου την καρδιά, θέλω να σου πω  
Σ' αγαπώ πολύ μαμά!  
Χρόνια Πολλά!

## Μιχαλία Τσιφόνη Β' Γυμνασίου

### Αγαπητή μητέρα

Είσαι πάντα εκεί για εμένα και σε αγαπώ πάρα πολύ.  
Ευχαριστώ για όλα τα πράγματα που μου έχεις κάνει.  
Θυμάμαι την ημέρα που κλώτσησα το πρώτο μου  
γκολ.  
Τρελάθηκες από την χαρά σου και φώναζες δυνατά.  
Ευχαριστώ που πάντα με ενθαρρύνεις και κάνεις το  
παν να αισθάνομαι χαρούμενος.  
Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί είσαι η καλύτερη  
μητέρα στον κόσμο.

## Παντελής Γεωργίου Γ' Γυμνασίου

### Αν ήξερα από παιδί

Αν ήξερα από παιδί, ότι ξέρω τώρα μητέρα,  
Δεν θα έκανα τα πράγματα που ήταν δύσκολα για  
εσένα.  
Θα καταλάβαινα ότι με πρόσεχες με στοργή.  
Θα συνειδοτοποιούσα πόσο τυχερή ήμουν να έχω  
μητέρα που ήταν πάντα στο πλευρό μου.  
Ακόμη μετά από καυγά, ακόμη μετά από κάτι που δεν  
έπρεπε να πω.  
Λένε μερικές φορές 'είναι πολύ αργά,' όμως δεν  
είναι αργά να σου πω πόσο καταπληκτική είσαι  
μητέρα.  
Δίνεις όλο τον εαυτό σου!  
Σε αγαπώ μητέρα μου πάρα πολύ!

## Κωνσταντίνα Μαχαιρά Α' Λυκείου

## Το χρυσάφι της οικογένειας

Η Μήτηρ ημίν  
Το χρυσάφι της οικογένειας  
Θαυμάζω όλα που κάνεις για την οικογένεια.  
Στη ζωή πλούτος δεν είναι χρήμα ή ύλη.  
Πλούτος είναι η οικογένεια, η μητέρα, το χρυσάφι της  
οικογένειας.  
Το ποίημα αυτό δεν τελειώνει ποτέ... διότι η αγάπη  
μου για την μητέρα μου είναι ατέλειωτη.  
Σ' ευχαριστώ αγαπημένη μου μητέρα.

## Παύλος Καστανάς Β' Λυκείου

### Η ανιδιοτελής καρδιά

Ξέρει όταν βρισκόμαστε απομονωμένοι ή υπό βαθύ  
πόνο.  
Ξέρει όταν αντιμετωπίζουμε βάσανα και δυσκολίες.  
Ωστόσο, δεν σταματάει.

Μας δίνει επιπλέον αγάπη ανεξάρτητα.  
Μας υποστηρίζει να ζούμε ειρηνικά πάντα.  
Συνεχίζει, πολεμάει.

Δεν την ενοχλεί αυτή η εντύπωση.  
Δεν καταβάλλει αλτρουισμό με τον εαυτόν της.  
Την ψυχή μας κρατάει.

Ως μεγαλώνουμε, στέκεται μαζί μας.  
Ως γερνούμε, μένει στο κέντρο του σώματός μας.  
Η καρδιά μου, η μητέρα.

## Χρήστος Μπαζιώτης Κάλφας Γ' Λυκείου

*Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες και γιαγιάδες!*



## Greek Easter

Easter Week is the holiest of all weeks of the church calendar. Embraced by all Greeks around the world, Easter (*Pascha*) is also the most celebrated feast in Greek culture. Rich in traditions and customs, it is the highlight of the religious calendar. We certainly hope that you all enjoyed your Easter celebrations. CHRISTOS ANESTI!

It was great to see many students bring in their strongest red egg on the first lesson back after Easter. Congratulations to the following students who came out victorious in our exciting Red Egg Crack-off Competition.



Elwood  
Stavros Sotiropoulos



Caulfield  
Steve Zervas



Preston  
Dylan Koutsovasilis



South Melbourne  
John Roubos

## 1st Semester Assessments

In the next coming weeks students will be revising for the upcoming Semester One Tests which will be held on the following days:

Friday 1 June South Melbourne  
Saturday 2 June Elwood  
Saturday 2 June Caulfield  
Monday 4 June Preston

## Important notice for the Preston Campus

We inform Parents, Guardians and students of the Preston Campus that Monday 11th of June is a Public Holiday (Queen's Birthday) and the school will be closed on that day.

